



Het organiseren van een feestje is meestal een hele klus en nog voor de gasten arriveren is de kans reëel dat je al enigszins van de kaart bent. Vanaf nu kan je op NWW rekenen om jou en je intenties opnieuw op diezelfde kaart te zetten. Voor 50 euro bieden we een unieke service. Je geeft je menu via mail door en je krijgt van ons twee of drie dranksuggesties per gerecht. Nadat je de knoop hebt doorgehakt, krijg je een stijlvolle en gepersonaliseerde menukaart, met een beschrijving van de gerechten en de wijnen en met ruimte voor een persoonlijke touch. Heel leuk als aandenken aan een spetterend of speciaal feest en een betrouwbare back-up als de woorden iets minder makkelijk vloeien dan de drank: want als de wijn is in de man, is zo'n kaart een prima plan!

frank@nieuwewereldwijnen.be

Hier alvast een voorbeeld:

Mooie meid krijgt een flinke patat: een machtig hoofdgerecht



Toen Marjolein naar de plaatselijke visboer ging om advies te vragen voor dit etentje, charmeerde die haar door resoluut 'mooie meid' te brullen. Jürgen, die tot dan discreet op de achtergrond was gebleven, stond klaar om de vrijpostige visverkoper een flinke patat te geven. Net op tijd zei laatstgenoemde dat mooie meid een lokale naam is voor heek en het menu lag meteen vast: als mooie meid levert Marjolein haar bijdrage in de vorm van de heek en Jürgen transformeert zijn patat tot een heerlijk romige puree.



Anvers Kingsway Chardonnay, Adelaide Hills, Australië

Marjoleins liefde voor stevige chardonnay brengt ons in Adelaide Hills. De talloze zonuren en de verkoeling van de nabije oceaan resulteren in een wijn met eigenschappen die ze ook voor haar ideale man reserveert: een charmante krachtpatser, lekker en een tikje vettig. Een Australische wijn die Anvers heet? Wijnmaker Wayne was in een vorig leven profsporter en liep in België de Antwerpse schone Myriam tegen het lijf. Hij nam haar mee Down Under en als hommage aan zijn vrouw en haar bakermat doopte hij zijn wijnhuis Anvers.

