



In Leuven is het stof van de grootschalige werkzaamheden gaan liggen en het resultaat mag gezien worden: de Vaartkom is the place to be geworden, met het Sluispark en De Hoorn als absolute trekpleisters. De wijnwinkel gaat maar wat graag mee in dit energieke elan.

Op het moment dat we met dit bericht de wijnwinkel figuurlijk in de verf zetten, is men dat in Leuven letterlijk aan het doen, zodat de shop er over enkele weken gelakt en gelikt uitziet voor een kleine koerswijziging.

Van maandag tot donderdag kan je naar goede traditie binnenstappen en zal je door de mensen van De Hoorn vriendelijk en professioneel worden geholpen. Op vrijdag en zaterdag kan je genieten van de onverdeelde aandacht van Frank, die je met plezier en overtuiging door het aanbod gidst.

Op die dagen staan er in Leuven met de regelmaat van de klok enkele wijnen op de proeftafel: zo willen we jou als klant de mogelijkheid bieden om op regelmatige basis nieuwe ontdekkingen te doen. Uiteraard blijven de openflesdagen dé trekpleisters voor een diepgaande kennismaking met ons gamma, maar met een informele babbel en het try before you buyprincipe, willen we je het hele jaar door op je wenken bedienen.

Via Facebook houden we je op de hoogte van de wijnen die in de kijker staan en via hetzelfde kanaal worden heel binnenkort de concrete openingsuren doorgegeven.

frank@nieuwewereldwijnen.be



